

Küreselleşmeye Karşı!

“Sizler ülkelerimizi işgal ettiğiniz için buradayız!”
Bu direnişçi sığınmacılar tarafından formüle edilen cümle bizleri birkaç sözcükle bizlerin de yaşadığı gelişmiş sanayi devletlerince yürütülen kapitalist değerler ve küresel sömürü ile yüzyüze bırakıyor. Kazanç hırsı , marjinal fayda güdüsü hiç bir sınır tanımıyor. Bunun için her yol mübah (doğru) sayılıyor. İnsani yardım çalışmaları ya da baskı gören kadınların kurtarılması savaşlar için birer kahane oluyor. O savaşlar ki aslında kapitalist ülkelerin işgücü ve hammadde kaynaklarını güvenlik altına almayı amaçlıyor.

Bizler sömürüye ve iktidarlara direnen herkesle dayanışmaya hazırız. Dünya piyasalarına mal üreten fabrikalarda daha insani koşullar için savaşan kadınlar, kendi tarla mahsüllerini, gen patentleri çıkarana karşı korumaya çalışan çiftçi ve köylülerle, tüm dünyada su kaynaklarının özelleştirilmesine karşı savaşanlarla , her yerde erkek şiddetine direnen kadınlarla, aynı çatı altında buluşmak istiyoruz. Bizler uluslararası bir direniş istiyoruz!

Dünya bir eşya değildir, hiç kimsenin malı olamaz!

Kapitalist sömürü ve savaşlara karşı koy!

Direniş sınır tanımaz!

“Feminist Direniş Günleri“ çok farklı feministler ve feminist gruplar tarafından bölgelerüstü olarak organize edilmektedir. Çok çeşitli faaliyet ve eylemlerle inadımızı ve öfkemizi göstermek istiyoruz.

Tüm kadınlar, genç kızlar, lezbiyenler, travestiler, engelli olanlar, olmayanlar kısacası bizimle ortak bağlar kurmak isteyen herkes bu güne değin ortalarda görünmeyen ancak bu yalnızlaştırmaya karşı durup örgütlenmek isteyenler hepimiz davetlisiniz.

**İktidarsız ve özgür bir dünya için birlikte savaşalım. Herkes için hep beraber!
Tüm coşkun ve görüşleriyle Berlin'e gel!
Katılım göster! Eyleme Geç!**

Bu bildiri başka dillere çevrilmiştir.
Bağlantı ve bilgilenme için ;

internet: www.feministischewiderstandstage.de

e-mail: flfltwiderstand@linkeseite.zzn.com



Birlikte Mücadeleye!

**Bağımsız ve Dayanışmadan Yana Bir Yaşam için
Feminist Direniş Günleri!
Kadınlara, Irkçılığa ve Sosyal Hak Gasplarına
Karşı Eyleme!**

9-12 Eylül 2004 Berlin

Unterstützerinnen:

Bundesverband autonomer Frauennotrufe e.V., Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigung - Weibernetz e.V., Frauen- und MädchenGesundheitszentrum Freiburg, Sirene - Köln, Autonomes Frauen- und Lesbenreferat der Universität Köln, Autonomes FrauenLesbenreferat der Fachhochschule Köln, Lobby für Menschenrechte e.V., FrauenLesbenZentrum Kassel, "Krampfader"-Kassel, pandora-Kassel, FrauenForum Berlin, Lesbentelefon Göttingen, Kommune Niederkaufungen, Rosa Mittwoch - Hamburg, FrauenLesben-Gruppe Hamburg-Altona, Hydra e.V. Berlin, KARO e.V. - Plauen, Freiburger FrauenLesbenplenum, Plenum FrauenLesbenzentrum Freiburg e.V., Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Autonomer Frauenhäuser Baden - Württemberg, LAG Autonomer Frauenhäuser Bayern, LAG Autonomer Frauenhäuser Hessen, LAG Autonomer Frauenhäuser Niedersachsen, LAG Autonomer Frauenhäuser Nordrhein - Westfalen, LAG Autonomer Frauenhäuser Rheinland-Pfalz, LAG Autonomer Frauenhäuser Schleswig – Holstein, Frauenhaus Westerwald, Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg, Frauenhaus Kassel e.V., 2. autonomes Frauenhaus Köln, Unabhängiger Frauenverein e.V. Rathenow, 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig, Frauen helfen Frauen e.V. (1. Hamburger Frauenhaus), 2. Hamburger Frauenhaus e.V., 3. Frauenhaus Hamburg e.V., 4. Hamburger Frauenhaus e.V., 5. Hamburger Frauenhaus e.V., 3. Autonomes Frauenhaus Berlin, Frauen helfen Frauen e.V.-Wolfen, Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen, Frauenbildungshaus e.V. Zülpich, Überregionales FrauenLesben und FrauenLesbenTransgender Treffen, Terre des Femmes, KOFRA München, feministAttac.de, SAGA (Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebung); finanziell unterstützt von: ASTA TU Berlin
weitere Unterstützerinnen im Internet: www.feministischewiderstandstage.de

Bizler,

- Kadınlara, genç kızlara ve travestilere karşı şiddetten yana toplumsal ve politik boyutu toplumsal bilinçten çıkarmak,
- Toplum tarafından gözardı edilen, ırkçı gerçekliği gündeme getirmek ve var olan durumu sona erdirmek,
- Birlikte tartışmak , eylemler düzenlemek, gülmek, mücadele etmek ve yeni boyutlar geliştirmek istiyoruz.

Neden Feminist Eylem Günleri?

Federal Almanya'nın güncel politikası, kadınlar ve genç kızlar açısından yaşam koşullarının dayanılmaz ağırlığı anlamına geliyor. Bu politikanın temel sonuçları ise, yalnızlaşma, yoksulluk ve güvensiz iş hayatı ilişkileri olarak ortaya çıkıyor. Giderek daha büyük bir boyut kazanan küreselleşme ve onun tüketim stratejisi tüm dünyada yaşam koşullarını ağırlaştırıyor. Özellikle de kadınlar yaşamın her alanında zorbalık ve kontrolle sınırlandırma, hak gaspları ile aşığılanma, doğrudan şiddete, sosyal kısıtlamalara, sömürü ve baskı ilişkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

şiddet ve baskı ilişkileri sadece normalmiş gibi sunulduğunda ve bireyce bir davranış olarak benimsendiğinde varlık kazanıyor. Unicef'e göre kadınlara yönelik şiddet , en sık görülen insan hakları ihlali. Bu durumun böyle olması ve kalmasından ise hakim politikalar sorumludur.

70'li yıllarda kadınlar kendilerine yönelik şiddet olgusunu tartışmayı, bir tabu olmaktan çıkardılar. Özel yaşamdaki gizli ve üstü örtülen şiddet ve iktidar ise kadın hareketi aracılığı ile konuşturıldı ve böylelikle politik bir boyut kazandı. Bu vesile ile politikacılar bu toplumsal sorunu sorumluluğunu almaya davet edildiler. Kadın sorununu karakterize eden yönelimlerin çoğu yeterli parasal destek görememeleri –bazen hiç- zamanla varlıklarını yitirdiler. Geri kalanları ise giderek zayıfladılar.

Kadınlarının parasal olanaklarına ve bağımsız yapılarına yönelik geniş kapsamlı kesintiler buna örnek olarak verilebilir. Yaşadıkları şiddette son vermek isteyen kadınların, sığınma evlerinde kabul edilme hakları olmalıdır. Ancak ırkçı politikalar nedeni ile bugün kadın evlerinde geçici oturma izni olan (Duldung) kadın sığınmacılar yer bulamıyorlar.

Kadın evlerinin kapatılmasına Hayır!

Yaşamın Bağımsız Feminist Projelerimiz!

Erkek Egemen ve Ataerkil Yapıya Karşı

Bu toplumun temel taşlarından birisi de erkek egemen geleneksel yapıdır. Bu yapı içerisinde kadınlar, genç kızlar, lezbiyenler ve travestiler erkek şiddetine, dışlanmalara sömürüye-yapısal ve kişisel - maruz kalıyorlar. Bizler roller dayatması ve zoraki cinslerayırımı kavramlarıyla yüzleştiriyoruz. Çünkü bu geleneksel erkek egemen yapı, iki cinsin varlığı ilkesi üstüne kuruludur.

Geleneksel ataerkil yapının amacı bu olunca bireyi tek bir cinsel tercihe yönlendiriyor ve kişinin kendisinden de bunu bekliyor. Eğer doğum sonrasında açıkça bir cinsiyet belirsizliği (çiftcinsiyet) görülüyorsa, henüz yeni doğmuş bebeğe tıbbi müdahale ile 'cinsel belirlilik' kazandırılıyor.

Bugünkü çiftcinsiyet (taransseksüel) yasası transseksüelleri "hasta" olarak tanımlıyor ve onları kendince tek cinsiyet olarak seçime zorluyor. Oysa gerçekte transseksüellerin sayısı çoktur!

Bu ikili düşünce tarzı akıllarımızda yer buldukları, transseksüel kimlikli kişilerin kararlı ve kesin kendini ifade ile sözümona, "transseksüellik yasası" nı değiştirmeleri önem kazanıyor.

Geleneksel / Ataerkil "Normalliğin" e Hayır!

İrkçılığa Karşı

insanları milliyetleri, ten renkleri ya da dillerine göre „yabancılaştırma“ onları "yabancı" yada "mülteci" yapmak, milliyetçi toplum kavramının temel taşlarından biridir. Böyle milliyetçi bir mantık olmaksızın nüfusun büyük çoğunluğunun bu durumu olumlu ve doğru olarak görmeleri, göçmen ve sığınmacıların, sığınmacı ve yabancı yasaları üzerinden dışlanmaları ve illegaliteye zorlanmaları olanaksız olurdu.

Yeni Göçmenler Yasası da bu mahiyette ; göçmen ve sığınmacıları iş piyasası ilkerine göre „istenmeyen“ diye bir ayırma tabi tutuyor. Kadınlık karakteristiğine denk düşen kaçış/ sığınma sebepleri önceden hesaba katılmak süretiyle devamlı bir cinsel şiddetin varlığı devam ediyor. Göçmen ve sığınmacılar, mecburi ikamet yükümlülükleri nedeniyle özgürce seyahat edemiyor ve insanlık dışı

koşullar altında sığınmacı yurtları ve yurtdışı edilecekleri merkezlerde tutuluyorlar. Yurtdışı edilme gerçekliği ise giderek ağırlaştırılıyor.

Göçmen ve sığınmacıların, olası kısıtlamaya karşı kendi haklarını korumak için oluşturdukları inisiyatifler ve oluşumlar ciddi sorunlarla karşılaşılıyor.

Bütün İrkçi Yasalar Kaldırılsın!

Herkes için "Kalma Hakkı"

Kapitalist Sömürüye Karşı

federal Hükümet „Agenda 2010“ adı altında sosyal devlet kavramına sosyal bir saldırı gerçekleştiriyor. Marjinal fayda sağlamak ve dayanışma ruhunu yoketmek hükümetlerin yasal sloganı olarak görülüyor.

Buna örnek olarak Hartz IV gösterilebilir; işsizlik parası ve sosyal yardımın birleştirilmesini öngören bu yasanın amacı açık; giderek artan yoksulluk ve güvensizlik, hiç bir hak tanımayan işi takiben ortaya çıkan hiyerarşik toplumsal katmanlar; yani önce erkek, sonra kadın , önce yerli/ evsahibi toplum, sonra göçmenler ve sığınmacılar, kaçaklar....

"Feminist Direniş Günleri" boyunca kadın sorununu öncelikle ele almayı düşünüyoruz. Zira daha şimdiden özellikle kadınlar yoksullukla karşı karşıyadır. Ya ücretsiz çalıştırılıyorlar, veya çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Federal Dairenin istatistiklerine göre kadınların ortalama kazancı erkeklerinki ile kıyaslandığında % 75'lik bir orana tekabül ediyor. Her kısıtlamadan ve planlanan her kesintiden kadın özellikle fazlası ile etkileniyor.

Dayanışma karşıtı, sözümona "sağlık reformu" ile özellikle kadınlar , genç kızlar, lezbiyenler, engelliler, ve kronik hastalığı olanlar büyük oranda hedef seçiliyor.

Bölünmeye Hayır! Birlikteliğe Evet!